



07 באפריל 2021  
כ"ה בניסן תשפ"א

## ערב יום השואה תשפ"א – דבר מנכ"ל מדרשת שדה בוקר לטקס

תלמידים וחניכים, סגל מדרשת שדה בוקר, תושבים ואורחים ערב טוב.

**יום השואה והגבורה** מעביר אותנו בירת כבוד לאירועי הקמת המדינה – מעבר מדורג משואה לתקומה. תקומה מעפר להגשמה. מגלות קשה למדינה – בית לאומי לעם היהודי.

בשבוע שעבר ביקרתי באתר הנצחה חדש, חאן שער הגיא, אשר הוקם לכבוד מבקיעי הדרך לירושלים ומלווי השיירות -- לוחמי פלמ"ח לצד נהגי משאיות, אשר חרפו נפשם במלחמת העצמאות לתספק את תושבי העיר הנצורה ולהגן על תושביה היהודיים.

רבים מהלוחמים ומהנופלים היו צעירים, אשר שרדו את תופת השואה באירופה, הגיעו ארצה בדרך לא דרך, ומיד הצטרפו ליחידות הלוחמות. כל כך מהר היתרחשו הדברים, כך שלאחדים מהנופלים, אשר שרדו את השואה, לא הונפקה זהות והם נקברו כאן, בארצנו, גיבורים בלי שם.

שישה מיליון יהודים נרצחו על ידי הנאצים.

המלחמה כולה גבתה למעלה משישים ושישה מיליון חללים, כמחציתם אזרחים תמימים שהגייסות רמסו ובזזו. שישים ושישה מיליון בני אדם זה המון, אבל כל ילד, כל אישה וכל גבר הם עולם מלא – או כלשון שירה של זלדה: "לכל איש יש שם שנתנו אביו ואמו".

כמה רופאים, מדענים, הוגי דעות, אומנים, ואחרים נלקחו מהעולם טרם פריחתם.

מאז סיום מלחמת העולם השנייה עברו כשבעים ושש שנים והעולם לא למד. במדינות ובקהילות קרובות ורחוקות, משפחות נעקרות מבתיהן ומגורשות אל הלא נודע, בשם דת או אמונה נערפים ראשים, נאנסות ילדות, רצח המוני, עבדות ורוע נהיים מעשה של יומיום. כמו הילדים שנולדו בגטו היהודי, גם במאה ה-21 ילדים נולדים אל חושך תרבותי ואל כהות חושים עולמי.

אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, לקחנו על עצמנו לזכור ולא לשכוח. להעלות על נס את גבורת הלוחמים בנאצים ולהתאבל על אובדן המיליונים, להזכיר את אותן ילדות ואותם ילדים וזקנות וזקנים ונשים וגברים אשר הנאצים ושותפיהם רצחו והעלו באש רק בשל היותם יהודים.

אנחנו, אזרחי מדינת ישראל לקחנו על עצמו ללמוד את השואה, לחקור את גבורת המורדים בגטאות, לתהות על הטיית המבט של מנהיגי העולם והעיכוב הנורא בתגובת המעצמות לנוכח מעשי ההרג.

נזכור ולא נשכח – חובתנו להיות אנושיים, מקבלים את האחר והשונה, להפגין סבלנות ולוודא שמדינתנו תמשיך להיות דמוקרטית, בית לאומי לעם היהודי ומוסרית. או כפי שכתב דוד בן-גוריון במגילת העצמאות: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקייבן גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החרות, הצדק והשלום לאור חזונו של נביאי ישראל".

בכם, בני הדור הצעיר, טמונה תקוותי. בחרתם בדרך האחריות ואני נותן בכם אמונתי.

תודה למי שיזם ולוקח חלק בטקס החשוב הזה. תודה לשי אשר פנתה אלי והזמינה.

יהיה זכרם של ששת מיליון, אחינו ואחיותינו, שמור בלבנו לנצח, וגבורת הלוחמים בנאצים ובשלוחיהם תעמוד לנגד עינינו.

דרור אלוני

מנכ"ל המדרשה