

חודש דצמבר בקוהזינק

סמינרי חורף - יום הורים - חזרה לשגרה-



שלב ב יצאו לסמינר ארצי בו למדו שלושה אלמנטים שמהווים חלק מתפיסת המנהיגות של קוהזינק: שותפות אפקטיבית, מנהיגות אותנטית ומנהיגות הסתגלותית. כדי להעמיק באלמנטים בחרנו כצוות לחקור אותם דרך מקרה בוחן של דת ומדינה. הסמינר נפתח בסיור בירושלים שעסק בדת ומדינה ובמהלך השבת פגשו המשתתפים דמויות מארגונים שונים העוסקים בחיבור בין דת ומדינה. לאחר כל מפגש חקרו המשתתפים את האופן בו התבטאו האלמנטים השונים בעשייה של האדם אותו פגשו. בהמשך שאלו עצמם המשתתפים כיצד אלמנטים אלו באים לידי ביטוי אצלם ויכולים לקדם אותם בסיטואציות החיים השונות.

יום הורים: ביום רביעי 19.12 הזמנו את הורי שלב א' לטעום מחוויית קוהזינק ולגלות מה עושים ילדיהם בימי רביעי. פתחנו את הערב בקבוצות, בהם התנסו ההורים והמשתתפים בתרגיל ועיבוד. לאחר מכן נהנינו ממאכלים שהביאו המשתתפים והוריהם. סיימנו את הערב בהצגה של התכנית ובפאנל של משתתפים ובוגרי התכנית.

קבוצה 2027 של קוהזינק יצאו לסמינר חורף המתמקד בגיבוש רעיון המיזם שלהם לכדי תוכנית עבודה ממשית. במסגרת הסמינר המשתתפים למדו פרקטיקות וכלים מעולם היזמות, פגשו יזמים מעולמות שונים, דנו על החשש מכישלון והתנסו בעבודה אינטנסיבית בהוצאת מיזם לפועל. הסמינר מהווה קפיצת מדרגה בתהליך העבודה על המיזם כאשר שיא הסמינר היה בהאקאטון של כלל המיזמים בקוהזינק מכל הארץ, אליו הגיעו מנטורים של הקבוצות, בוגרים של קוהזינק ואנשי תוכן ומקצוע בתחום היזמות. בתחרות שהתקיימה בסוף ההאקאטון, הציגו צוותי המיזם מכל הארץ את התוצרים של התהליך בפני הוועד המנהל של קוהזינק (דרג מתנדב ובו יושבים מנכלים של חברות עיסוקיות, אנשי תקשורת וגופים גדולים). צוות מיזם מקבוצת נגב זכו במקום הראשון והמכובד עם מיזם שנקרא "להעז לחלום"! המיזם מעודד בני נוער מהפריפריה לחלום רחוק, להיחשף לאקדמיה ולנפץ את תקרת הזכוכית שלעיתים חוסמת אותם. המשתתפים למדו שעבודה קשה מניבה פירות איכותיים, שכוחה של קבוצה משמעותית ומקדם את חברי הקבוצה כפרטים ואת הקבוצה ככלל. ובעיקר, יצאו עם תחושת גאווה גדולה כמייצגים את הנגב!

קבוצה 2028 של קוהזינק יצאו לסמינר חורף בכנרת בנושא "להיות או לא להיות", בסמינר חוו המשתתפים אתגרים, תחרויות והרבה אי וודאות במטרה להבין מה יכולת ההשפעה שלהם על המציאות ואיך קונפליקט יכול לשמש כמנוף לצמיחה, להבין איך תחרות יכולה להיות מקום מקדם, ומהו כוחה של הקבוצה.

כמיטב המסורת הפלאפונים נלקחו בתחילת המסע של 48 השעות הקסומות הללו, הם התחילו בתרגילים קבוצתיים על חוף הכנרת, משם להכנת ארוחה יצירתית, למידה של מודל אפר"ת ולאחר מכן יצאו לתרגיל לילה מאתגר שהולך אל בית הכנסת העתיק של כנף. בבוקר בנו רפסודות ונכנסו למי הכנרת הקרירים, חיפשו אוצר נסתר, כתבו חזון אישי ל10 שנים הקרובות, והתעסקו במערכות היחסים שביניהם.

בקבוצה המגוונת הזו שמורכבת מכל ישובי האזור, יש 2 ערבים, 5 דתיים-לאומיים, 9 חילוניים, 2 מסורתיים וקבוצניקית אחת, החליטו שבפרויקט שלהם בשנה זו הם מכוונים לפעילות משותפת של בני נוער כמוהם, מהשבטים השונים (בהשראת נאום ארבעת השבטים של הנשיא ריבלין) שהם בעצמם מביאים לקבוצה. חשוב להם שזו תהיה פעילות של יצירה במרחב הזה. יצירה- כי זה להוסיף או לתקן משהו בעולם הזה, ובמרחב הזה- כי הנגב הוא הבית.

הסמינר הגיע לסימונו, אך החלומות רק החלו ועכשיו זוהי השעה להתחיל, לפעול, להקים וליצור.