

06 בדצמבר 2023

כ"ג בכסלו תשפ"ד

עובדי מדרשת שדה בוקר היקרים,

מבקש לברך אתכם ואת בני משפחותיכם בברכת חג אורים שמח.

הימים, ימים קשים ומורכבים: רבים מאזרחי מדינת ישראל, יהודים ובדואים, נמצאים בשבי החמאס ומצבם הפיזי והנפשי אינו ידוע. השכול היכה במאות רבות של משפחות, כוחות הביטחון נלחמים בכוחות הרשע ועסוקים כל העת באבטחת שלומינו; קהילות מפורקות ויישובים פורחים ננטשו והיו לעיי חורבות.

בחג החנוכה אנו זוכרים את בני משפחת החשמונאים, המכבים, אשר לחמו ביונים, מעטים מול רבים, בגבורה עילאית, והחזירו לבני עמנו חופש מדיני ודתי.

מזה למעלה משבעים וחמש שנים אנו מקיימים מדינה ריבונית, בעלת מסוגלות ביטחונית וכלכלית גבוהה, ומובילים בעולם בתחומים רבים. ובכל זאת, בבוקר יום שבת, בשבעה באוקטובר 2023 כשלנו בפני אויב אכזר, ורבים מבני עמנו נרצחו, עונו ונחטפו. האויב הנורא, משתמש בדת האסלם בכדי להצדיק את מעשיו, ומונע מכוחות פונדמנטליסטים.

דוד בן-גוריון, אשר אנו מחויבים למורשתו, מיד אחרי הקמת המדינה, ראה בחג החנוכה אחד מחגי החרות הלאומית. וכך כתב: **"...עד להקמת המדינה היו לעם ישראל שני חגי חירות לאומיים: הראשון והקדום שבהם – חג הפסח, חג יציאת מצרים, שאנו שומרים זה כשלושת אלפים ושלוש מאות שנה... חג החירות הלאומי השני הוא חג החנוכה, ואף הוא חג עתיק בן יותר מאלפיים שנה...".** ואז **"מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית"**. (מתוך מגילת העצמאות)

בכדי להתחזק ולמנוע אסון נוסף עלינו להסתכל למציאות נכוחה, כשלנו פעמיים: ההפתעה הגדולה במלחמת יום הכיפורים והמחדל הנורא בשבת, 07 באוקטובר 2023, אשר בעתו יצאנו למלחמת **חרבות ברזל**.

לקראת חנוכה, אני מבקש להדגיש את תרומתו של כל אחת ואחד מאיתנו, קטן וגדול, עובד אדמה, אוזן בעט, חרש ברזל, חוקר, מורה, לוחם, איש או אישה – כל אחת ואחד במקומו ובמעשיו, לקחת אחריות, להיות אוהב אדם, צנוע, חושב, יוזם ותורם. כלשון השיר: **כל אחד הוא אור קטן, וכולנו – אור איתן**. אני מרשה לעצמי לצרף את דבריו של ההוגה, איש תנועת העבודה, אהרון דוד גורדון: **"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור"**.

באנו חושך לגרש / שרה לוי תנאי

בָּאנו חֹשֶׁךְ לְגַרֵשׁ
בְּיָדֵינוּ אֹרֶךְ וְאֵשׁ
כֹּל אֶחָד הוּא אֹרֶךְ קָטָן
וְכָלֵנוּ - אֹרֶךְ אֵיתָן
סוּרָה חֹשֶׁךְ! הִלָּאָה שְׁחֹר!
סוּרָה מִפְּנֵי הָאֹרֶךְ.



דרור אלוני

מנכ"ל המדרשה

אנו נושאים לפידים / אהרון זאב

אָנוּ נוֹשְׂאִים לְפִידִים
בְּלִילוֹת אֶפְלִים.
זוֹרְחִים הַשְּׁבִילִים מִתַּחַת רִגְלֵינוּ
יָמֵי אֶשֶׁר לֵב לוֹ
הִצְמָא לְאֹרֶךְ -
יִשָּׂא אֶת עֵינָיו וְלָבוּ אֶלֵינוּ
לְאֹרֶךְ וְיָבוֹא!

גַּס לֹא קָרָה לָנוּ -
פֶּךָ שְׂמֹן לֹא מִצָּאנוּ.
לְעֵמֶק הַלְכָנוּ, הִהָרָה עָלֵינוּ,
מִעֵינֹת הָאֹרֹת
הִגְנוּזִים גְּלִינוּ.

גַּס לֹא קָרָה לָנוּ -
פֶּךָ שְׂמֹן לֹא מִצָּאנוּ.
בְּסָלַע חִצְבָנוּ עַד דָּם -
וְיָהִי אֹרֶךְ!



דרור אלוני
מנכ"ל

08-6599707/8

טל' נייד 054-4301040 דוא"ל dror@droraloni.com