

06 בנובמבר, 2022  
י"ב בחשון תשפ"ג

## עשרים ושבע שנים לרצח יצחק רבין ז"ל – דברים לטקס בניה"ס התיכון לחינוך סביבתי

חברים יקרים בוקר טוב,

עברו עשרים ושבע שנים מהיום בו בן בלייזל, שפל, רצח את יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, לוחם פלמ"ח, פורץ הדרך לירושלים במלחמת העצמאות, רמטכ"ל הניצחון המפואר במלחמת ששת הימים, אשר פעל להשכין שלום באזורנו ושילם על כך בחייו.

בהיותי בן שלוש וחצי באוקטובר 1956 צפיתי באבי חופר שוחה בחצר הבית – הימים ימי מלחמת קדש.

בהיותי בן ארבע עשרה, ביוני 1967 נערכה מלחמת ששת הימים. כחודש לפני המלחמה, על רקע איומי מדינות ערב, בהובלת נשיא מצרים - נאצר, גויסו רוב הגברים לשירות מילואים (בעת ההיא הרוב עדין היה מחויב...). היישוב בו גרתי התרוקן מגברים צעירים ואנחנו, בני הנוער נקראנו לחפור שוחות, להכין את הבתים והתושבים למצב חרום מתמשך, ולבצע את העבודות החקלאיות של איסוף ירקות, עירום החציר ועוד....

בהיותי בן עשרים, קצין צעיר במלחמת יום הכיפורים, חוויתי עם חברי את מחיר המלחמה העקובה מדם.

מלחמת יום הכיפורים, על המחיר הכבד שעם ישראל שילם, הינה תוצאה של יהירות פוליטית. נשיא מצרים אנואר סאדאת חיפש דרכים להגיע אל ההנהגה הישראלית בכדי להחזיר למצרים את סיני ולהציע שלום. משנתקל באטימות, פנה לדרך המלחמה.

התוצאה העגומה של מלחמת יום הכיפורים הובילה לחילופי משטר בישראל, מנחם בגין, עליו השלום, נבחר לראשות הממשלה והוא, בניגוד לרבים ממקורביו, בחר להושיט יד לשלום וחתם במרץ 1979 על הסכם שלום עם הגדולה באויבי ישראל מצרים.

יצחק רבין, כמי ששכל רבים מחבריו לנשק, כמי שעמד בראש צה"ל בניצחון המזהיר של מלחמת ששת הימים, וכראש ממשלה נבחר, החליט לקחת את דרך השלום כמה צעדים קדימה.

שני הסכמי שלום קידם רבין: האחד הסכמי אוסלו עם הפלסטינאים והשני הסכם שלום עם ממלכת ירדן.

בסתיו 1993 שהיתי בלימודים בבית הספר הגבוה ללוחמת ים בארצות הברית. ערב אחד קיבלתי טלפון משגרירות ישראל בארצות הברית להגיע בדחיפות לושינגטון, לקחת חלק בטקס חתימת הסכם השלום עם הפלסטינאים.

ב-13 בספטמבר 1993 הגעתי למדשאות הבית הלבן ולקחתי חלק במעמד מרגש בו עומדים אלו לצד אלו, לבושי מדי ייצוג, קציני צבא אמריקאים, לצד קציני צבא ישראלים וערבים, בכירים ישראלים ובכירים פלסטינאים, אנשי עסקים מהמובילים בעולם ובונים תקווה לעולם טוב יותר.

באוקטובר 1994 חתמו יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, חוסיין מלך ירדן ונשיא ארצות הברית ביל קלינטון, בטקס מרגש בערבה על הסכם שלום נוסף – הסכם שלום בין ישראל לירדן.



דרור אלוני

מנכ"ל

08-6599707/8

טל' נייד 054-4301040 דוא"ל dror@droraloni.com

המרחב התמלא תקווה, השקעות כספיות שלא היו כמותן זרמו למשק הישראלי, שועי עולם  
פקדו את ישראל, שותפויות בין חברות ישראליות, מצריות וירדניות נרקמו.

אלא שהסדר החדש, זה שמבטיח שלום וזכויות לכל, לא טעם את תפיסות עולמם של  
גורמים דתיים בעולם הערבי ובעולם היהודי.

מסע שנאה חסר גבולות נבנה על ידי קיצונים בחברה הישראלית נגד יצחק רבין ונגד  
תוכניות השלום.

נבל אחד בשם יגאל עמיר לקח את דברי המסיתים צעד אחד קדימה ורצח את ראש ממשלת  
ישראל, יצחק רבין ז"ל, אשר פעל ועשה ככל יכולתו בכדי להביא שלום, ותקווה לעם  
ישראל.

וכך כתב שמואל הספרי בשירו חורף 73 שהושר על ידי להקת הנח"ל ב-1994:

*הבטחתם יונה*

*עלה של זית*

*הבטחתם שלום בבית*

*הבטחתם אביב ופריחות*

*הבטחתם לקיים הבטחות*

*הבטחתם יונה*

יהי זכרו של יצחק רבין, בן הארץ הזו, לוחם למען עצמאות וביטחון ישראל ורודף  
שלום זכור לעד.

*עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. אמן*

דרור אלוני

מנכ"ל המדרשה