



28 באפריל 2020

ד' באייר תש"פ

לכבוד

(עובדי מדרשת שדה בוקר)

חברים נכבדים שלום רב,

הנדון: יום הזיכרון ויום העצמאות תש"פ

היום, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, והערב נציין את יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל.

הימים **משואה לתקומה** נבחרו בקפידה על ידי כנסת ישראל ונקבעו בחוק בכדי שגם הדורות הבאים יזכרו כי מדינת ישראל הוקמה ביזע ובדם רב, ויישאו בגאון את עצמאותנו.

השנה, בשל הקורונה, למען בריאותנו, נמנעו מאיתנו הטקסים המרגשים של יום השואה והגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וגם את יום העצמאות נחוג בקרב משפחתנו. בעיני אלו הימים החשובים בלוח הזמנים הלאומי וחשוב לצייןם.

אמש העלנו לרשת סרטון טקסי לזכר הבנים, אשר צולם והוכן על ידי חברי הקהילה ותלמידים, בהובלת המורה נוי למפלץ. תודה לנוי ולמשתתפים. כחצי שעה לפי הצפירה ערכנו טקס קצר אך מרגש, בסמוך לשער המדרשה, להנחת זרים בשם המוסדות שלנו. תודה רבה לסמי מרציאנו ולצוות האחזקה על התמיכה הטכנית. יהיה זכר הנופלים חקוק על לבנו לעד. **מְנַשְׂרִים קְלוּ, מְאַרְיֹת גְּבֹרוּ... אֵיךְ נִפְלו גְּבוּרִים, וַיֵּאבְדוּ כְּלֵי מִלְחָמָה.**

מחר, איש איש בביתו, עם משפחתו, נציין את יום עצמאותנו. שבעים ושתיים שנים של קיבוץ גלויות, התיישבות, פיתוח, תעשייה, חקלאות, יצירה ומפעל ציוני, שאין שני להם בעולם כולו. עם ישראל יצא מעפר ויצר את מדינת תעשיית ההזנק – Startup Nation. ואנחנו, אשר בחרנו לחיות בנגב, לקחנו על עצמנו שליחות ממדרגה ראשונה – להגשים את חזונו של ראש הממשלה הראשון, חבר קיבוץ שדה בוקר, דוד בן-גוריון.

חברי היקרים,

הדרך להגשמה עוד ארוכה ומאתגרת. רק לפני חודש הצטרפתי אליכם ואני חש כבן משפחה, כחבר בקבוצה הנבחרת וכמי שנושא על כתפיו נטל אחריות גדול. למרות ימי הקורונה, למרות החששות ואי הידיעה, קיבלתם אותי בזרועות פתוחות, סיפקתם לי מידע ושיתפתם אותי בניסיונכם, פרי עבודה של שנים רבות בעשייה.

כולנו עוברים ימים קשים של אי בהירות לגבי העתיד. המגפה הפגיעה את כולנו וייקח עוד זמן רב עד אשר נגיע לנקודת איזון חדשה באורחות חיינו. מדרשת שדה בוקר היא יצור חריג במשק הישראלי – מין אתגר קשה לפיצוח: בית ספר תיכון סביבתי, בית ספר שדה ומרכז למנהיגות נוער, המאוגדים בחברה ממשלתית, המחויבת לחזונו של **דוד בן-גוריון לחנך הנוער, ליישב הנגב ולהפריח השממה**. כמי אשר לקח על עצמו לעמוד בראש החברה, אני מאמין ביכולתנו לגבור על משברים, לדלג על משוכות ולהגיע לפריצות דרך ולהישגים. ברם, הכל יעשה בשום שכל, ביצירתיות, בחריצות, ביושר, בשקיפות ובצניעות. על כל אחד ואחת להיכנס מתחת לאלונקה ולהשתתף בנשיאה בנטל. זה הזמן ליזום, לתרום ולסייע, גם אם זה מעבר להגדרת תפקידו ומעבר לתחום אחריותו. רק ביחד נשתפר, נתייעל, נצטיין ונצליח.

מבקש לאחל לכולנו חג עצמאות שמח ובריאות טובה. מי ייתן ונשוב במהרה לחנך את תלמידנו, לארח בבית ספר שדה, לטייל ולסייר, ולשמע מצהלות ילדים בחצרנו.

שלכם,

דרור אלוני
מנהל כללי

לוט: דברי לערב יום הזיכרון, ליד אחוזת הקבר.

דע: חברי דירקטוריון מדרשת שדה בוקר



משפחת מדרשת שדה בוקר,

הערב מתייחד עם ישראל עם בניו ובנותיו, אשר נפלו במערכות ישראל ובשירותם הביטחוני, ועם נפגעי פעולות האיבה.

לבנו עם בני המשפחות השכולות, הנושאות את כאב השכול בכל יום ובכל רגע. ההתייחדות בצל הקורונה, לא תפחית את עוצמת הכאב ואת תחושת השותפות בצער.

כאן, ממדרשת שדה בוקר, מאחוזת הקבר של פולה ודוד בן-גוריון, אני מבקש להביע את הכאב והצער על הבנות והבנים, אשר חייהם נקטפו באיבם ולא זכו לחיים שלמים ומלאים, וכמובן לשלוח נחמה לבני המשפחות.

המאבק להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל עדיין לא תם. בשנים הראשונות המאבק היה על קביעת הגבולות וביטחון המולדת. בימים אלה, בד בבד עם שמירת הביטחון הצבאי והמדיני, אנו מצווים לקבוע את אופייה של החברה בישראל.

חובתנו לגבש חברת מופת, מכבדת ומקבלת את האחר והשונה, תומכת, מתחשבת, לומדת, יצרנית, תורמת וצנועה גם ביחסיה פנימה וגם כלפי חברות אחרות. אם נעמוד ביעד, הרי שההקרבה הגדולה במאבק הביטחוני תימצא מוצדקת ונמצא ראויים למחיר הכבד של דור מגש הכסף.

הערב, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מחצר ביתו של דוד בן-גוריון, אני קורא לכולנו לשנן ולהגשים את הפיסקה הערכית והחשובה במגילת העצמאות:

"מְדִינַת יִשְׂרָאֵל תְּהֵא פְתוּחָה לְעַלְיָה יְהוּדִית וּלְקַבּוּץ גְּלוּיֹת; תִּשְׁקַד עַל פְּתוּחַ הָאָרֶץ לְטוֹבַת כָּל תּוֹשְׁבֶיהָ; תְּהֵא מְשֻׁתָּתָה עַל יְסוּדוֹת הַחֵרוּת, הַצֶּדֶק וְהַשְּׁלוֹם לְאוֹר חֲזוֹנָם שֶׁל נְבִיאֵי יִשְׂרָאֵל; תִּקְיֵם שׁוּיוֹן זְכוּיֹת חֲבֵרְתֵי וּמְדִינֵי גְמוּר לְכָל אֲזְרָחֶיהָ בְּלִי הַבְּדֵל דָּת, גִּזְע וּמִיּוֹן; תִּבְטִיחַ חֶפְשׁ דָּת, מִצְפּוֹן, לְשׁוֹן, חֲנוּךְ וְתִרְבוּת; תִּשְׁמֹר עַל הַמְּקוֹמוֹת הַקְּדוּשִׁים שֶׁל כָּל הַדְּתוֹת; וְתִהְיֶה נְאֻמָּנָה לְעִקְרוֹנוֹתֶיהָ שֶׁל מְגִלַּת הָאֲמוֹת הַמְּאֻחָדוֹת."

בשם כולנו, אני מבקש לשלוח תודה גדולה לצוותים הרפואיים, נשים וגברים, ערבים ויהודים, ולאנשי כוחות הביטחון, אשר עושים לילות כימים בכדי להבטיח את בריאותנו וביטחוננו. אנו אוהבים אתכם ומעריכים מאוד את פועלכם.

נישא תפילה לשלומם ולבריאותם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון באשר הם, ולשובם בהקדם של השבויים והנעדרים.

משפחות שכולות, לבנו אתכם. אני מקווה כי במעשינו נצליח, ולו במעט, לגרום לכם תחושת שותפות ואחריות על עתידה הטוב והבטוח של מדינת ישראל כחברת מופת, כמדינת דמוקרטיה וכבית לאומי לעם היהודי.

בנימה אישית: באתי לנגב בכדי להגשים. מבטיח לעשות כל שלעיל ידי בכדי ליצור, לקרב, לחנך ולבנות לטובת מדינת ישראל ולמען אזרחיה.



יהיה זכר הנופלים חקוק בלבותנו לעד.